

ΚΟΥΤΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΜΗΣ



Ο Θέμης Κουτρούτσος γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1958 στην Πτολεμαΐδα.

Βιοπορίστηκε από την τέχνη του επιγραφοποιού αλλά ερωτεύτηκε τη ζωγραφική και το σκίτσο.

Η προσωπική του πορεία, είναι ένας κύκλος με σημεία αναφοράς τις πόλεις όπου έζησε, σπουδάζοντας ή εξασκώντας το επάγγελμά του. Αρχικό σημείο εκκίνησης η Πτολεμαΐδα, ενδιάμεσα το Τορίνο και η Αθήνα και τελευταίο το Ηράκλειο.

Σ' αυτήν την πορεία αναζήτησε όλους τους δυνατούς τρόπους έκφρασης.

Κατανόησε από νωρίς πως η τέχνη είναι μία μορφή λύτρωσης, γι' αυτό και έκανε την ποίηση, τη φωτογραφία, τη ζωγραφική, το σκίτσο και τα κόμιξ, στοιχεία της καθημερινότητάς του.

Ανάλογες δουλειές του με κόμιξ και ποιήματα έχουν δημοσιευτεί σε αντίστοιχου είδους περιοδικά.

Το 1989 εκδίδεται η ποιητική του συλλογή "Μαυρίζω", ενώ το 1991 τυπώνει μία συλλογή τεσσάρων καρτών δουλεμένων με αερογράφο.

Σχεδόν όλα του τα έργα, πίνακες ζωγραφικής και σκίτσα είναι χαρισμένα σε φίλους του.

Στις 7 Δεκεμβρίου του 1991 ακολούθησε τις μακρινές των άστρων επιρροές αφήνοντας σε μας εκτός από το έργο του, τη ζεστασιά της φιλίας του και το χαμόγελό του.



Θέμης Κουτρούτσος



ΠΟΙΗ
ΜΑ
ΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΑΦΗ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 1993

